

Vraag het aan Morya

Levenslessen

**Liefde is: het goede kiezen**

“Als je in het goede terechtkomt, als je dus goede dingen voor jezelf kiest, dan kan je ook het goede kiezen voor de ander. Dit is een stukje of een element van de liefde. Het goede kiezen voor de ander betekent dat je wil vooruitgaan en ook wil dat de ander vooruitgaat.

Het betekent niet dat je je als autoriteit opwerpt, maar wel dat je de ander mogelijkheden biedt om inderdaad zijn of haar eigen weg te gaan en daarbij aanwijst wat voor soorten hindernissen er misschien op deze weg kunnen liggen. Deze werkelijkheid is subliem en als je ze met elkaar kan delen, word je gesteund door engelen.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan”
(uit hoofdstuk 2: ‘Spirituele groepen’) © Mayil.com